



# Pray for Rohingya

EXPECTANTLY SOWING

En Världsvid Bönedag för Rohingyafolket

3 OKTOBER 2021



## HOPP FÖR DEN SOM ÄR UTAN HOPP

Den Världsvida Bönedagen kommer, återigen, vid en tidpunkt som präglas av osäkerhet och tumult för Rohingyafolket. Den pågående Covid-pandemin och det brutala efterspelet från militärkuppen i Myanmar har gjort att många Rohingyas känner sig desperata och utan hopp. Låt oss fokusera våra böner på Jesus, som är det enda Hoppet för den som är utan hopp.

De ord som Jeremia sa till ett deprimerat Israel i exil är också giltiga för Rohingyas idag: "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." (Jer 29:11)

*"Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft." (Rom 15:13)*

Rohingyafolket har under årtionden mötts av förkastelse och lidande och deras framtid ser dystert ut. Låt oss i tro stå tillsammans och be för Rohingyafolket världen över att de får lära känna den kärlek, den frihet och det hopp som kommer från den kärleksfulle Fadern. Detta år ber vi för tre specifika områden:

### Covid-19: HOPP i SVÅRA TIDER

Covid-pandemin har i stor skala avbrutit ekonomiskt och socialt liv över hela världen. Även om vi i den rika västvärlden har påverkats, hur mycket värre är då inte verkligheten för dem som är på botten av spektrat – de som är utan rättigheter och som ryckts upp med rötterna, Rohingyafolket. En dödlig tredje våg av Covid hemsöker Myanmar där sjuk- och hälsovården ligger i ruiner efter militärkuppen. Det är mycket stor brist på syrgas och experter förutsäger att hundratusentals liv kommer att gå förlorade. Flyktingar i lägren i Bangladesh möter ännu hårdare begränsningar av rörelsefriheten och möjligheterna att skaffa någon som helst inkomst är mycket begränsade. Många Rohingyas i Malaysia som är beroende av lågavlönade arbeten under mycket svåra förhållanden har gått utan inkomst under många månader. Varhelst Rohingyas finns så är de bland dem som upplever den ekonomiska krisen och krisen inom sjuk- och hälsovården som allra värst.

*"Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud." (Ps 42:6)*



- Bed om helande för dem som smittats av viruset.
- Bed att Gud visar barmhärtighet mot de familjer som har förlorat nära och kära genom Covid
- Bed att Gud förser vad gäller de dagliga behoven för dem utan inkomst
- Bed att desperata människor utan hopp ska finna hopp i Jesus

### Sociala Media: HOPP OM EN GOD FRAMTID

Många Rohingyas är aktiva på sociala media. Detta ger oss en stor möjlighet att få kontakt online med människor som är andliga sökare. Media to Movements-teamet använder annonsering på plattformar för sociala media på Rohingya-språket för att samtala med människor om frågor som rör tron. Målet är att visa dem det hopp som finns hos Hoppets Gud och hans son Jesus Kristus.

Det fungerar som en tratt. I toppen har man ett brett utbud på digitala medier med en bön att annonseringen ska nå dit där den Helige Ande redan verkar. Dessa människor kan svara genom att delta i ett digitalt samtal; detta kan i sin tur leda till ett möte ansikte mot ansikte och en möjlighet till lärjungaskap. Dessa successiva steg formar trattens botten, där man kontaktar och betjänar individer som svarar på budskapet.

*Vi ber att många från Rohingyafolket ska sätta sitt hopp till Herren: "Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta.." (Jes 40:31)*



- Bed att annonserna på sociala media ses av Rohingyas som är sökare
- Bed att Rohingyas får frimodighet att svara på annonseringen
- Bed om beskydd för de Rohingyakristna som är de första att gensvara
- Bed om vishet och kreativitet för teamet när man beslutar sig för vilket media man ska använda

### Att hantera förändringar: HOPP FÖRANKRAT I GUD

Många i Rohingyafolket tycks äga förmågan att hantera förändring. Att kunna anpassa sig till stressiga livsförändringar och komma tillbaka från svåra umbäranden är en del av deras vardagsliv. Oförlåtelse och sår kan emellertid hindra Rohingyas från att möta den kärlek och frihet som finns i Jesus. Sann förändring betyder inte att en person är opåverkad av olika situationer. Det handlar om att ha ett svar som gör att en människa går vidare trots lidande och så växa utifrån det. Som kristna tror vi att det endast är möjligt med den nåd och barmhärtighet som en älskande Gud har. Genom tron på Jesus uppehålls vi av Guds kraft och kan hantera förändringar.

*"Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna." (2 Kor 4:8-9)*

Tala ut denna vers över Rohingyafolket. Att de lär känna sanningen att de var skapade av en Gud som älskar dem på djupet och bryr sig om dem. Dagens situation är inte slutet för Rohingyafolket – Hoppets Gud ska uppehålla dem och hjälpa dem att hantera förändringar.



- Bed att Gud styrker och beskyddar dem som är svaga och sårbara
- Bed att Rohingyafolket får lära känna den kärlek och frid som finns i Jesus
- Bed att människor kan se hur Gud verkar genom tragedier och förluster
- Bed att Rohingyas väljer att förtrösta på Herren istället för att förlita sig på sitt eget förstånd.

**Tack för att du ber.**

Visit [www.pray4rohingya.com](http://www.pray4rohingya.com)