



Blomsterkransar i stället för aska

EN GLOBAL BÖNEDAG FÖR ROHINGYA



Rohingyas historia är kantad av aska, sorg och förtvivlan. Fräntagna alla rättigheter i Myanmar och klassade som statslösa, flydde de flesta landet efter folkmordet 2017, och lever i läger i Bangladesh, men även i Malaysia och Thailand. Livet är en kamp - de utsätts för orättvisor, förföljelse och fängelse. De saknar tillgång till hälsovård, utbildning och säkerhet.

På ytan verkar det inte finnas något hopp för rohingya, men Gud har inte glömt dem; och aldrig slutat älska dem. Många rohingya bor nu på platser i världen där de kan få höra om Guds kärlek från troende runt dem. Gud förvandlar aska till blomsterkransar, ger glädjebud i stället för ödesdomar, lovsång i hjärtat i stället för vanmakt i själen. Guds kärlek har ingen gräns.

Nurs berättelse

Peta till en dominobricka och hela raden faller. Så fungerar trauman. När folkmordets fasa sätter ett bestående avtryck i hjärtan och sinnen hos dem som utsätts, påverkas även kommande generationers framtid.

Nur kom till USA med många fruktansvärda minnen av tidigare trauman. Dominobrickorna föll en efter en. Hon flydde för sitt liv från en brinnande by; från människohandel till Malaysia och ett arrangerat äktenskap; hon födde sitt barn på ett sjukhus där läkare och sjuksköterskor var fiendliga. Nur visste också att hon nu för alltid var skild från den familj hon älskade.

Under Nurs första år i USA, dog hennes man, hennes son blev inlagd på sjukhus och hennes hus brann ner. Mörker omslöt hennes värld. Trots detta lyckade Nur få jobb i ett företag specialiserat på TMO - Traumamedveten omsorg. Hon anställdes och fick också ovärderligt stöd både från läkare och frivilliga som hjälpte henne med praktiska behov.

Vi träffade Nur strax innan branden, vi fanns med och hjälpte henne att gräva i askan för att rädda några tillhörigheter. Genom denna tragedi skapades en djup vänskap. Under de följande åren delade vi sorg över att förlora nära och kära, firade bebisars födelse och gladdes när hon fick sitt medborgarskap. Var och en av dessa upplevelser stärkte vår relation och reste upp

*"...sörja för alla som sörjer
på Sion och ge dem
blomsterkransar i stället
för aska, glädjebud i stället
för ödesdomar, lovsång i
hjärtat i stället för vanmakt
i själen. »Rättfärdighetens
ekar» ska de heta, de som
Gud har satt för att alla ska
få se hur fantastisk han är.*

Jes 61:3

"The Message på svenska"

*"När allt detta börjar
inträffa, res er då. Sträck
på er och räta på ryggen.
Hjälpen är på väg!"*

Luk 21:28

"The Message på svenska"





ännu en dominobricka. Allt eftersom fick Nurs ögon nytt ljus. Med tiden börjar hon anta nya utmaningar och möta nya vänner. Hon söker upp dem som behöver hjälp och hittar sätt att vara en del av deras berättelse. Allt eftersom bygger hon upp sitt liv igen.

Peta på en dominobricka och hela raden faller. Men det onda som fienden ville, kan Gud vända till något gott. När människors liv upprättas, reses dominobrickorna upp igen en efter en.

Be för:

ENGAGEMANG I BÖN FÖR ROHINGYA

- Stå med dem och be för den kamp de lever i
- Att 10 % av folket ska komma till tro fram till 2028

FLER VILLIGA ATT TJÄNA ROHINGYA

- Dela tron med dem på platser som Pakistan och Saudiarabien

DE BETRYCKTA OCH ALLA DEM SOM SÖRJRER

- Bot för sjuka och nedbrutna, tröst för sörjande
- Helande av trauman

FRIHET FÖR FÄNGSLADE OCH BENÅDNING FÖR ALLA FÅNGAR.

- De fängslade
- De fysiskt, känslomässigt och mentalt traumatiserade
- De som plågas av demoniska makter

DE MODLÖSA

- Uppmuntran, mening och hopp inför framtiden
- Säkerhet, ett evigt hopp och medborgarskap i Guds rike

ATT GUD SKA BLI FÖRHÄRLIGAD I OCH GENOM ROHINGYA

- "De ska bli kallade rättfärdighetens ekar, de som Gud har satt, för att alla ska få se hur fantastisk han är"
- Att de få rohingya som mött Jesus, ska stå fasta i honom
- Att de ska växa i sin tro och att vi får se en Jesusrörelse bland rohingya

Tacka Gud:

- Att lidandet ska få ett slut! Förkunna att sorgen ska vändas i glädje och att deras befrielse närmar sig
- För dem som redan har "klätts i räddningens festkläder, rättrådighetens högtidsdräkt!"
- "För liksom marken slår ut i vårblom och parken prunkar av perenner låter Härskaren, Gud, rättfärdigheten blomstra och visar upp lovsångens prakt för alla i hela världen".

Jes 61:11 "The Message på svenska"

